



Tijd is...

***Te traag voor wie wacht,
Te snel voor wie vreest,
Te lang voor wie treurt,
Te kort voor wie geniet,***

***Maar voor wie liefheeft
Is tijd eeuwigheid.***

(Van een onbekend iemand)

4 januari 2024 / John Bartels / www.johnbartels.nl

Om het beste te bereiken wat tijd te bieden heeft, moet je de tijd eigenlijk vergeten. Vakantie of niets doen en “gezelligheid kent geen tijd” zijn van die tijdloze momenten, die we vaak als te weinig in ons leven en binnen onze hectische samenleving ervaren.

Druk, druk, druk. Dat we weinig tijd hebben, voor wat dan ook, lijkt een gegeven. Ooit leefden mensen met de natuur als klok. Geen blik op de pols of op je mobieltje bij iedere vraag om een afspraak, geen geblader in agenda's of een benauwd gevoel dat de weekends de rest van het jaar “vol” zijn. We doen het ons zelf aan, maar wel massaal.

Tegenwoordig wordt tijd ook een hype genoemd. We doen vaak maar alsof we weinig tijd hebben, van alles moet er meer gebeuren. In zekere zin geloven we, dat we overal bij moeten zijn om maar niets te hoeven missen en willen we gewoon het gevoel hebben, dat we gebrek aan tijd hebben, zodat we kunnen rechtvaardigen dat we nu eenmaal minder tijd kunnen investeren in onze sociale contacten.

Voor onze voorouders was tijd in een bepaald opzicht belangrijker dan voor ons. Als je eeuwen geleden niet genoeg voedsel had verzameld tegen de tijd, dat de eerste sneeuwvlokken vielen, haalde je de lente niet, terwijl wij 't wel overleven als we onze trein missen. Tijd is inbeelding. De ene dag worden we gek van twee minuten wachten bij de kassa en staan we de andere dag rustig een half uur te wachten voor een attractie van de Efteling.

Op de een of andere manier speelt in de interpersoonlijke verhoudingen tussen mensen de tijd figuurlijk of letterlijk een rol. Willen we de boel onder controle houden dan hanteren we een uitdrukking als “laten we de klokken gelijk zetten” om de neuzen dezelfde richting uit te krijgen. Sommige mensen hanteren de tijd als machtsmiddel door een ander bewust te laten wachten.

Tijd is ook iets merkwaardigs. Nederlandse stations hadden in het begin van de 20^e eeuw klokken met een zwarte en een rode minutenwijzer. Eén voor de lokale tijd gekoppeld aan de lengtemeridiaan i.v.m. de draaiing van de aarde, en één voor de

spoortijd. Ook weten we nu, dat klokken aan boord van supersonische vliegtuigen en satellieten iets anders lopen dan klokken op aarde. Jaartallen lopen niet gelijk. De Romeinse kalender loopt vanaf 735 voor Christus, het jaar 1 van de Romeinse kalender (ab urbe condita: sinds de stichting van de stad). Het huidige Joodse jaar is 5784 (2023/2024).

Ouder worden we allemaal. Op de vraag “Wat heet oud?” zijn verschillende antwoorden mogelijk. De westerse samenleving legt de nadruk op wat een ouder iemand niet meer kan. Voor oude mensen is het leven voorbij, loopt het af..... Een Afrikaan zal zeggen: “Niet de klok bepaalt wie oud is, maar de levenservaring.” De nadruk ligt bij hem of haar op wat iemand weet of kent.

Enkele weken geleden bereikte ik de leeftijd van 70 en dat vond ik niet leuk. Natuurlijk was ik blij, dat ik al 70 jaar heb mogen leven, mijn vader overleed toen hij net 54 was..... Maar ik kreeg wel het gevoel, dat ik nu aan de andere kant van de lijn sta, terwijl ik levenslustig ben en vol energie zit. Niet alles lijkt meer mogelijk te zijn, omdat ik in een andere leeftijdsfase zit. Ik heb veel te doen, maar wil me niet meer opgejaagd voelen. Wat vandaag niet uitkomt dan moet dat maar wat later gebeuren.

Ja, als ik eerlijk ben, dan merk ik wel dat ik ouder geworden ben. Wanneer ik mijn sokken aantrek dan moet ik erbij gaan zitten, staand is lastiger geworden en wanneer ik een aantal kilometer gelopen heb, dan heb ik daar geen last van, maar voel ik wel, dat ik een afstand afgelegd heb. Ook hoeven voor mij een aantal zaken niet meer zo nodig.....

Ik hoop echt, dat ik nog 25 jaar mag leven, zodat ik een aantal wensen kan uitvoeren en mijn kinderen van nu 11-13-16 jaar nog lange tijd mag volgen. Ik zie uit naar drie aardige schoondochters en hoop, dat er ook voor mij mooie jaren in het vooruitschiet liggen.

Tijd van leven, gun ik eenieder. Ook mijn aardse tijd zal een keer eindigen en als het zover is, dan graag bij volle bewustzijn in aanwezigheid van hen, die ik lief heb.



Festina Lente
Haast je langzaam



Het is nooit te laat.....

om je ogen eens goed open te doen.

Hé, het leven is kort.
We laten de dagen zo achteloos voorbijglijden.
Maar er zijn geen garanties, geen herhalingen.
Realiseer je dat je tijd beperkt is
en je hier en nu er iets van moet maken.
Betekenen iets voor een ander,
dat maakt ook je eigen bestaan zoveel wezenlijker.

Patrick Lindsay (uit: 174 manieren om je leven te veranderen).

Het doel van dit leven is het ten volle te beleven: bewust
Vreugdevol, uitzinnig, sereen, goddelijk. (Henry Miller)

*Geniet
van de kleine dingen
in het leven*

Time Song / the Kinks

(Beluister het lied op: YouTube)

Time lives our lives with us
Walk side by side with us
Time is so far from us
But time is among us
Time is ahead of us
Above and below us
Is standing beside us
And looking down on us

When we were young
And our bodies were strong
We thought we'd sail
Into the sunsets
When our time came along
Now that we're nearing
The end of the line

Time has changed
Time would heal
Time will mend and conseil
In the end everything will be fine
And if we concentrate
Time will heal all the hate
All in good time

*Over het algemeen verspillen we onze tijd
Plotseling is het te laat.
De tijd is gekomen en kan niet wachten
Er is geen tijd meer.*

We go on,
Drifting on
Dreaming dreams
Telling lies
Generally wasting our time
Suddenly it's too late
Time has come and can't wait
There's no more time

Het nummer "Time Song" betreft een lied, dat in 1968 is geschreven, maar nooit op een album terecht kwam. Ter gelegenheid van de 50^e verjaardag van hun Village Green Preservation Society verscheen de live versie uit 1973 op de heruitgave.



*Gezelligheid
KENT GEEN TIJD*